

KILLARNA MOT TJEJERNA

Jag tappar energi men
Fyller på med ny
En konstgjord vätska i en väska
Tung som bly
Rastning av hundar är
Förbjuden överallt
En stenhård passning om anpassning
Till nåt kallt

Det är killarna mot tjejerna mot oss
Killarna mot tjejerna mot oss

En landslagskvinna blev
En riksdagsman igen
Vi har kontrakt på en kontakt
Men bara en
Ett val att väljas sväljas
Eller inte väljas alls
Kontaktannons med noll respons
Jag tappar allt

Det är killarna mot tjejerna mot oss
Killarna mot tjejerna
Mot dig, mot mig, mot dom
Mot alla andra

Bered en väg för omdirigerad trafik
Beskriv din värld med omdirigerad musik

Killarna mot tjejerna mot oss
Killarna mot tjejerna
Mot dig, mot mig, mot dom
Mot alla andra

Men slutet rätt, allting gott

ALLTING ÄR FÖRBJUDET (LIVET ÄR ÖVERDRIVET II)

Jag fick din första kyss
Du hade rödvinsblåa tänder
Men ingen dåligt knuten fluga
Kunde göra sommaren till vår

Vi skulle ge oss av
På nya äventyr i lo-fi
Från en överkryssad stad
Men du sa alltid bestämt nej
Till varje vetorätt jag gav dig
Vi lät vår fördom finnas kvar

Och du log så snett i backspegeln mot mig
Som om du vore Mona Lisa
När vi såg snön blandas på asfalten med regn
Så var det samma jävla visa

Igen, igen, igen
Igen, igen, igen

Jag fick din sista kyss
Du hade likkrittivita händer
Men ingen outblandad tung drog
Kunde göra högsåsongen låg

Vi hade gett oss av
Ifrån där allting var förbjudet
Från ett förorenat hav
Men jag blev ändå lämnad kvar
Och på en bro mot kontinenten
Var jag ett oljeskadat barn

Och du såg snett på mig i backspegeln och log
Men allt jag kände var paniken
När vi såg glas blandas på asfalten med blod
Så kändes döden överdriven

Igen, igen, igen
Igen, igen, igen

KALLA HJÄRTANS DAG

Vi satt ensamma i samma båt
Vintern anföll oss söderifrån
Det var alla kalla hjärtans dag
Och som jag offrade mitt enda jag

Men hela Skåne hade stängt
Och ljuset var avlägset släckt
Via Danmark och en konstgjord ö
Föll jag in i en trans som tog mig hem

Som en ordkonstnär med dyslexi
Skrev jag sånger om när du var min
Utan rim, reson och melodi
Jag höll mig flytande med ironi

Motsägelsefulla sagor blev sanningen
Om förlust av en uppdiktad vän
Om man läser mellan raderna
Ser man nog att jag skäms för vad jag gjort

Jag ville vara unik
Jag ville vara unik
Jag ville vara unik
Jag ville vara unik
Precis som du

PEKFINGERVALSEN

Letade i tre svåra år
Efter en högskolepoäng
Fick hundratusen gråa hår
Ett för varje slösad CSN-peng

Vi tog livet med en klackspark
Varje måndag blev en nystart

Men sanningen är den
Att lögnen tagit över våra liv
Min telefon blir bara smartare
Men jag är lika dum som förut

Vår bästa tid är nu
Vår bästa tid? Vadå?
Nog fan har tiden redan runnit ut?

Hoppades på det bästa ändå
Men förväntade oss det som vi brukar
Inlåst i en skokartong
Spelar vi pekfingervalsen tills vi stupar

Men om jag jobbar för att överleva
Varför sliter jag mig till döds?

En omtanke från dig
Fick mig att tänka om och om igen
Vi går mot varmare tider
Men jag är lika iskall som förut

Vår bästa tid är nu
Vår bästa tid? Vadå?
Nog fan har tiden redan runnit ut?

Men sanningen är den
Att jag är lika dum som förut

KATTRESAN

Dom river huset bredvid mitt, du vet det som en gång var ditt
Och alla boende blir kvar på en knappt gångbar trottoar
Dom flyttar in i sina bilar, dom som tror
På att få hjälp av somliga med modeslitna skor
Sen byggs parkeringsplatser där så dom ska ha nånstans att bo

Det är happy hour på solariet fram till tre
Enkel biljett till framgång och ett ruttet självförtroende
Men man vill självklart vara fettfattig som få
Och älskad utav alla men stå kvar på sin plåtå
Det blir en syndafloed av skitsnack, det är allt jag kommer på

Så varför ska jag tvingas stanna kvar?
När resan verkar vara det enda målet som jag har
Du står där på toppen av Mont Blanc
Och ser ner på mig och dig och på allting som vi var

Musik ska byggas utav glädje, skratt och glöd
Men varför blir det då så bra när det känns som man vill dö?
Vi har nog omognat med åren, och gått bet
En oundviklig utveckling som alla redan vet
Vi går över spritindränkta berg och firar allting som gick fel

Så varför ska vi tvingas stanna kvar...

När alla dagarna går långsamt men veckorna går fort
Det är då vi fastnar i en luftgrop med vår plan på något stort

PSALMSALABIM

Vi träffades vid lynchtid
Diktatorns sista mål
Och allting avgörs på en straff
Och du tog med mig bakom
Kulissen på ditt liv
Men inget verkade som det var

Alla bara gissar på frågan vad dom vill
Och alla fanor hissas på halv stång och lite till
Vi hyllar dom som dödar och alla som har dött
Och det är som om vi vet att allting återföds

Du sjöng alla psalmer
Till minnet av mitt liv
I nörd och lust var du min vän
Jag glömde knyta slipsen
Jag var mig aldrig lik
På min begravning stod du själv

Och strålkastarna blinkar på mig så blek och klen
Och där dog karriären och självkänslan med den
Ridån föll genom jorden till alla som har dött
Trots att vi alla vet att inget nånsin återfötts

FÖRDOMARJÄVEL

Född i nån annans värld
Och flydde hit från krig och skit
En barndom i misär
Där den enda lösningen kunde
Sniffas under en bro

Du skulle bli nåt bra
Och såg dig själv som president
Kapten i Jantes lag
Var ingenting som du förväntat dig

Du ville slå dina barn med häpnad
Och ge dem allt de såg
Men en fördomarjävvel dömde dig
Och en herrans massa år
Gick åt till att salta sår

I staden utan ljus
I någon slags grillkryddsverklighet
Där folk i kedjehus
Läser dörrarna för julkorten
Och röker gula Blend till frukosten

Där har du din familj
I en gemensam avskildhet
Där ska ni sitta still
Och känna rädsla för en laserman

Du ville leva ditt liv som andra
Men istället drevs det med dig
Och när en fördomarjävvel gav dig rätt kort
Var det lika lätt sagt som gjort
Det är väl så det är i stort

När den gemensamma vapenviljan
Skapar samhällen som dör
Där en fördomarjävvel har aftondans
Och bestämmer vem som för
Det är då jag lämnar snön

OCH RESTEN ÄR HISTORIA

Hennes otrohetsbutik
Tvättade pengarna i sörja
Och utav regn och blåst och skrik
Fick slutet en ny början

Och tvåhundrausen stupade soldater
Hamnade bakom tappra galler
Men kom ut igen
När schlagret om Europa tog slut

Via indirekt reklam
Fick jag andas propaganda
Ett mörkrets utbrott mitt på dan
Och resten är historia

Jag stänger in mig i mig själv
För att få mera ut av min dag
Tungt beväpnad med en själ
Men jag är min själ
Ingen jävla soldat

Hennes tårar blev droppen
Som fick ägaren att bli full
När denna satans otrohetshets
Blev en Salitos på
En bar vid Ramlösa brunn

SLUT PÅ DET ROLIGA

Det känns som söndag
Det känns som skit
Som en marinad på olja och bensin

Det känns som söndag
Det känns som skit
Som den första dagen av slutet på vårt liv

Jag fick ett skoskav av min nyaste sandal
När jag blev utslängd från en nedstängd vårdcentral
Vårt enda hopp är nog att kasta oss från stup
Att gå i ide och aldrig komma ut

Det känns som feber
Det smakar snö
En sån där dag ni vet när man bara vill gå och

Vi räknar stegen
Dom tar oss hem
Från det gråa landet och tillbaka till fördomen

SVARTA BYN

En gammal hund satte sig ner
En gammal man kokade soppa på en spik
Ett kraftigt snöfall orsakade kaos
Men på nåt sätt gick tågen ändå i tid

Vi bar runt dig som en kung
Men alla tappade tron
Ditt samvete var tungt

Jag blev våldförd bakom ljuset
På skolgården av grus
Bebyggd med svarta hus

Jag trodde det var ett skämt
Men det var fan det bästa som hänt

Det var Halloween det var det maskerad
Jag ville gå som någonting annat än mig själv
Men bakom alla masker jag bar
Fanns ingenting som fick dig att känna någonting

Jag blev våldsam bakom huset
Och snön blev hård som sten
Och tåget var för sent

Som en Ku Klux Clown
Blev mössan färgad vit
Men jag slutade i tid

Du trodde det var ett skämt
Men det var fan det värsta som hänt

Det började som ett skämt
Men det var fan det värsta som hänt

TAL TILL NATIONEN

En sista chans till stillhet
Ett tal till en nation
Som hamnat i en landskramp
Där ingen kan få ro

En gammal man och staden
En ensam lång väg hem
Det var han ...och stora havet
Det var hans enda vän

Så hissa alla flaggor
På halv stång och lite till
För stan har har dött en grym död
I en panikbacill

Du stal min själ i ett upplopp
Du ville väl med ditt utbrott
Och åskan går i taket
När dagarna blir röda, blöder
Och på varenda ny veranda
Syns Fru och Herr Oin

Ett radioaktivt åskmoln
En domedagsprognos
Om den imperfekta stormen
I vilken allting gott förgås

Det är ingen fara på taket
Sa han som föll och tog sitt liv
Och i nyhetstelegrammet
Hålls allt kort och koncist

Och okändisar flockas
För att få sin sångröst hörd
Jag tror att segersötman lockar
För den som är utbildningsstörd

Du tog mitt liv med en blodpropp
Du drog din kniv i ett gatlopp
Vi pressas att betala
Asociala avgifter mot allt
Vi säger välkommen till fördomen
Där sötman mest är salt